

Hjortnäs – Sunnanängs byar

Händelser ur byns historia

- 1898 började man diskutera om att ha en telefon i Hjortnäs by.
- 1899 fanns det 475 personer i Hjortnäs – Sunnanäng varav 78 barn.
- 1899 togs beslut på att bygga det nya skolhuset
- 1901 blev det nya skolhuset klart
- 1902 hade kostnaden för den nya skolan stigit till 8 367 kronor och 5 öre.
- 1903 Beslöts att samlas i gamla skolhuset e.m den 25 april för att till byuppsyningsmannen uppgifva sitt fastighets värde.
- 1905 beslutade byamännen vilka som skulle få bidrag ur fattigvårdsfonderna.
- 1906 beslöt byamännens stämma att gamla skolhuset icke får begagnas till lekstuga af byns ungdom
- 1909 beslöts i enlighet härmed att bordlägga frågan om byordning till obestämd tid men högst ett år.
- 1910 Ångbåtsbryggan är i riktigt dålig skick och riskerar att flyta bort och måste repareras.
- 1910 Den 13 november övergick ägandet av gamla skolhuset till byggnadsföreningen Wasa u.p.a
- 1911 förbjöds biltrafik på enskilda vägar i byarna
- 1912 frågan angående införande av byordning bordlades tillsvidare igen.
En jakt- och fiskevårdsförening bildades 21 april, 1912.
- 1913 tillät Styrelsen för Södra Dalarnas järnväg en överfart vid norra ändan av bangården vid Boda station Hjortnäs - Bodvägen.
- 1914 På en förfrågan av en affärsfirma i Gefle om att få befara Hjortnäsvägen med automobil svarades endast nej.
- 1916 Tecknades det andelar i ett Rättviksbolag som skulle leverera kraft och lyse till byarna.
- 1920 kom det upp igen att ha en byordning men förslaget lades ner igen.
- 1922 beslöts det att återuppbygga ångbåtsbryggan vid Näsbacken.
- 1925 vägen Hjortnäs – Leksboda intagits till allmänt underhåll.
- 1929 Angående årets lingonplockning beslöts att genom kungörelse i två tidningar bestämma när plockning fick påbörjas
- 1932 blev det majstångsresning i Hjortnäs igen och sagt och gjort, 1932 så var den nya murade stenen på plats, så efter nära 40 år uppehåll fortsatte midsommarfirandet igen.
- 1935 var det hot om att lägga ner folkskolan i Hjortnäs och massiva protester från bybor.
- 1935 inventerade man de gamla byhandlingarna och lämnade över dem till Leksands sockenarkiv.
- 1936 beslutade Leksands kommunalfullmäktiges om Hjortnäs skolas indragning.
- 1939 fick vi i Hjortnäs - Sunnanäng eget postkontor.
- 1942 den 22 juni, skapades Hjortnäs – Sunnanängs gemensamma förvaltning
- 1943 Både Byamännen och gemensamma förvaltning har sin protokollföring i samma bok från 1943
- 1946 beslutades det att sätta upp gatubelysning i byarna och klart under hösten 1947
- 1949 beslöts att bygga ett nytt båthus för den nya kyrkbåten och skulle ägas av byförvaltningen.
- 1951 beslutades att Näsbacken borde köpas.
- 1953 förbjöds det att vidare använda parkeringsplatsen vid Näsbacken såsom potatisland.
- 1954 att den som vill bygga båthus, skall vända sig till styrelsen för att få anvisad plats och att detta beslut skall gälla alla undantag och i framtiden.
- 1955 beslutades det att en avstjälpningsplats för bybornas gemensamma behov hänvisade till lergroparna på undantaget i Dalsberget. Allt skräp skall sålunda hädanefter transporteras till den gemensamma skräphögen på Dalsberget.
- 1957 föreslog det att postkontoret skulle läggas ner och ersättas med postbrevbärrlinje.
- 1959 tyckte undantagsförvaltning om att Kamratföreningens hade allt för stora inflytande på undantaget fick styrelsen i uppdrag att kontrollera detsamma.
- 1961 föreslogs det att köpa in Hjortnäs skola av Leksands Kommun.
- 1967 Diskuterades en omläggning av styrelsen för Vasasalen till en bystyrelse vilket också beslöts.