

Efter Hoff Sven Hedlunds minnesanteckningar i december 2012

Hej!

När vi går till nyårsnattens firande vid granen vid Bystugan kanske någon funderar, hur började denna tradition, och när, vilka tog initiativet?

Om detta kan det ges besked för jag var med.

Nyårsaftonens kväll det året, 1966 var vi hos Arne och Karin Back Där var även Arnes syster Ingrid Persson och hennes man Anders. Ävenså Hoff Sven och Hoff Margareta Hedlund och givetvis familjernas barn.

Vi tittade på diabilder på filmduken, drack kaffe med gott bröd och något som var nytt för oss, vi stöpte bly.

När det börjad dra ihop sig kom någon upp med idén att gå till granen som på den tiden stod invid majstången och vaka in det nya året under himlapällen.

Radio medfördes, den placerades på majstångsstenen och vi åhörde firandet från Skansen i Stockholm och en mäktig stämma som läste RING KLOCKA RING...

Vi önskade varandra gott nytt år och drog därefter ner över åkrarna och våra hem och tyckte att vi hade varit med om något märkvärdigt.

Vi fortsatte firandet på detta sätt åren därefter, granen flyttade till den plats där den sedan kom att stå under många år. Hjortnäsprofilen Lars Back tog sedan på sig att ordna med en sprakande brasa, han efterträddes senare av Ernst Back. Rune Back ordnade med talarstolen. Fler och fler anslöt sig, man började med facklor och marschaller. En gång var det runt 40 grader...

Så har firandet utvecklats och är nu en omistlig del av byarnas traditioner. Det som började så anspråkslöst kan nu vissa år omfatta kanske hundratalet människor.

Kamratföreningen tillfrågades en gång i tiden men önskade inte ta på sig arrangörskapet, nu är det Hjortnäs-Sunnanängs Byalag för Hembygdsvård som står som arrangör.

Firandet är en omistlig del av våra byars gemensamma nyårsvakande och allas önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsar veteranen Hoff Sven