

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE LIKAGO 2016

28 maj

Dags att väcka Likago ur sin vintersömn. Vad kan man bli bättre väckt av än ny tjära på utsidan. Med hjälp av stora gasolbrännaren och med Anders och Ulf S krypande med hornsugga (stor pensel) och nämnda brännaren samt ca 4 liter äkta trätjära fick Likago ett utseende i nyskick.

18 juni

Dags för årets blötläggning. Vi har gjort det förut och med en säker förtöjning med stäven 2 meter från Brissens brygga gick galant. Av skadan blir man även vis och nästa gång vi tjärar skall tjärans spås mer med terpentin för att torka snabbare.

26 juni

Det fina midsommarvädret gjorde konstigt nog att ovanligt få kom till rodden dagen efter midsommardagen. Det var tio vana roddare och sammanlagt 13 i båten. Anders styrde och vi rodde in genom det trånga gattet i hamnen vid Hjortnäs brygga. Intresset från båtarna, som låg där var inte överväldigande. Carin och Christer spelade några låtar och bidrog så till att förhöja midsommarstämningen. Likago fick ligga ute ytterligare några dagar för att svälla.

2 juli

5 tappra ösare tömde båten och med gemensamma krafter är hon nu på plats i båthuset.

5 juli

Fin kväll, ja sista veckan har varit en riktig sommarvecka men väl kallt för bad i Siljan. Färden med 8 roddare och styrman gick söderut en bit bortom Långbacken. På stränderna njöt sommargäster av kvällssolen och det fanns anledning att skyldra. En kraftig vindil innebar att tilläggnen inte skall hågkommas alltför länge. Att få in båten var trögt med mycket tjära i rännen. I båthuset har en svalg familj slagit bo med ungar i boet. Ett trevligt inslag men vi får göra ren en sittbräda från fågelspillning var gång vi skall ut.

9 juli

Vilken morgon! Sol! Siljan nästan blank som en spegel! Här blir det rusning till rodd! Tyvärr roddare verkar vara ett släkte utan återväxt. Men båten åkte galant i sjön på de nya rullarna och färden gick till Hjortnäs brygga med 7 roddare o styrman. Men färden tog ändå lång tid. Den vindstilla Siljan var perfekt för många pauser. Erik Tegmark berättade om sina år med arbete på en av Siljans flodbåtar d.v.s. timmerbogserare. En annan besättningsman, Mats Prosell, hade tillbringat somrar i ungdomen på Gustav Vasa och turistbåten Lisskulla som maskinist, hoppilandkalle, maskinist och styrman! Men hem kom vi och det gick galant att få in Likago med en blandning av 1 liter såpa och 10 liter vatten i rännen.

12 juli

Efter en dag med regn trodde de flesta roddare inte att det skulle bli någon tur. Hade rodden varit en timme senare skulle säkert många kommit, för den blå himmelen bröt fram och det blev en vacker kväll. De två roddarna, som kom, hade en trevlig pratstund.

16 juli

Många roddglada kom för att göra långrodd med Likago, men vi bedömde att det blåste för mycket. Vi satte oss på Lasse Björks båthustrapp och åt vår matsäck. Den hade förstås smakat ändå bättre efter en roddtur, men det blev en mysig och trevlig stund. Denna dag är en stor dag inför Madame Likagos framtida liv: Hon har fått en Facebook grupp, skapad av John-Christer. Redan första dagen var det många inlägg. Inte nog med det, hon har en egen mailadress: [Likago@groups.facebook.com](mailto:Likago@groups.facebook.com). Visst är vi stolta över att vår gamla båt är så up to date!

19 juli

Fin kväll som började med årsmöte. Förutom styrelsen och revisor Sigge hade Gunnar Ökvist hörsammat kallelsen. Han blev omedelbart utsedd till justeringsman. Vad som avhandlades på mötet framgår av protokollet signerat Carin W. Men tyvärr blev rodden inställt trots perfekt väder i viss mån beroende på att Arrremos besökte Stockholm och att Carin och Christer W var städslade som spelmän i Himlaspelet.

22 juli

Äntligen är Madame Likago så gammal att hon får vara ute till solnedgången. Starten gick kl 21. Vi drog ut henne och klev i med Anders vid styråran. Vi gav oss ut under den klarblå himlen. Då kom Kerstin Sunnanängs springande. Ankarroddarna fick stryka in båten till bryggan, så att Kerstin kunde kliva i. När vi kommit en bit ut, såg vi en parasoll ligga och flyta upp och ner i vattnet. Vi rodde dit och bogserade den in mot land. En man, ägaren till parasollet Sten Eriksson, hoppade i vattnet och tog upp den på land. Efter dessa små utvikingar rodde vi mot Hjortnäs brygga, men vände efter ett tag, då vi insåg, att roddarna inte såg solnedgången. Vi rodde då ner till Mor Kerstis kyrka och tandvårkstallen. Anders berättade om dessa och vi gladdes åt att få höra dessa historier även detta år. Anders gjorde en fin tillägning efter att solen sjunkit ner bakom bergen. Vi drog upp båten så snabbt, att Anders inte hann kliva ur utan han fick åka kyrkbåt ända in i båthuset. Eftersom det var solnedgångsturpremiär så avslutades kvällen med att korken till en flaska "bubbel" sköts iväg högt upp i luften och ned i Siljan och innehållet rann ner i struparna på de törstiga roddarna. Detta var verkligen en märklig dag för Likago, men hon är förvarnad, nästa år ska hon få vara ute i månsken.

23 juli

Nu var det dags för den uppskjutna långrodden. Många roddare hade mött upp med matsäckskorgar. Vi begav oss i varmt härligt väder mot Aringsnäs, där vi kände till en bra betongbrygga att lägga till vid. Göran Arremo styrde. Vi lade Likago längs med bryggan och hade livbojarna som fendrar. På allmänningen fanns två bord där vi kunde inta vår matsäck. Hemfärd, tillägning och uppdragning gick galant. För att vara långrodd så kändes den ganska kort.

26 juli

Så fint men ack så blåsig! Trots detta ville Ulf S. ut på Siljan. Ovanligt många roddare hade kommit för att ro, men när vinden friskade i så slutade det med att Ulf inte fick med sig några roddare. Likago fick vila i båthuset.

30 juli

Kl 9.50 kom en störtskur, som fick alla roddare utom Erik Tegmark att istället för att åka till Likago inta en bekväm position i soffan hemma.

Dock träffades 14 personer kl 13 för att under en lunch på Gustav Vasa tacka Erik Tegmark för alla år i Likagos styrelse med förtroende att handha Likagos kassa och sköta räkenskaperna, vilket han gjort med glans. Han förärades efter tal av Anders Blomkvist ett inramat diplom designat av John-Christer. Det var så fint, att alla i styrelsen genast fick lust att avgå. Efter hurrarop fick Erik en svensk flagga vid sin tallrik av personalen på Gustav Vasa. Turen var mycket lyckad och inte en regndroppe föll under färden.

2 augusti

Att ro eller inte ro det var frågan. En dag med varannantimmesväder. Men Likago fick känna på Siljans vågor. Med 5 roddare och Anders som styrman for vi söderut jäms med Långbacken. Fin rodd med endast en nybörjare, Gunnel från Djura som fick klart godkänt efter några årtag. Uppdragningen gick galant i den nysåpade rännen. Tyvärr fanns inga att skyldra för inte ens Gustav Vasa syntes till, med lätt oro undrade vi alla om hon kört vilse, gått på grund eller fastnat på Classic Car i Rättvik.

10 minuter efter uppdragning gjorde varannantimmesvädet sig påmint med ösregn och åska.

6 augusti

Lördag med fortsatt varannantimmesväder typiskt denna sommar. Men hör o häpna SMHI är välvilligt inställd mellan 10-12 och plötsligt fylldes båten med 12 roddare. Göran som styrman och en ösare som inte hade så mycket jobb. Färden gick till Hjortnäs brygga där Göran manövrerade in oss bland tomma båtar. Hemfärden, med väldigt hotfulla regnmoln, gick även galant med idel vana roddare. Det utlovade 12-regnet kom 11.05 men då var Likago hemma i sitt båthus. Förra roddens uteblivna Gustav Vasa skyldring har fått sin förklaring. Vasen fick en försening i Rättvik pga "glada" Rättvikare och kanske en och annan Classic Car passagerare. Skönt när frågetecknen blir uträtade.

9 augusti

Inget roddväder men Christer W, JC och Anders tillbringade 1 timme på båthustaket med piassavakvast och fick bort mängder med barr o mossa, duktiga pojkar!

16 augusti

Anders o Thord fixade till bordet på Likago. Nu är det dags att duka.

20 augusti

En mild lugn kväll samlades alla i det fortfarande värmande solskenet. Anders blandade en bål och stämningen var god. Så öppnades då dörrarna till båthuset och Likago under det vackert dukade bordet bjöd in till supé. Under tallrikarna låg texterna till det, som skulle sjungas. Lars B klingade med koskällan och tog ton. Vår egen multifixare John-Christer, hade diktat sånger till Likago, som kommer att leva så länge som Likago kommer att finnas. På melodin till Ingrid Dardels polska var texten:

## Visa till LIKAGO

Melodi: Ingrid Dardels polska av Evert Taube Text: J-C Lindhé, 2016. (F-dur)

”Brännar’n kastar sina långa lågor och där ute ser vi Siljans vågor.

Känn på doften när vi tjärar båten, uti huset här i Sunnanäng.

Tät och fin, ja, det är ingen fara, glöm ej kolla lilla pluggen bara!

Lätt på rullar dras hon gärna uppför. Utför går det rent med blixstens fart.

Ser du åror i långa rader, tar du fel får rorsman spader.

Hör då låten här i fina båten, spelmans fela för oss spela kan.

Alla ska nu upp med åran; jämt för Vasen skyldra får man.

Vädret styr när vi får henne ro. Våran kära båt hon heter LIKAGO.”

Efter två genomgångar så gick det så bra, att

framförande redan samma kväll hamnade på Facebook.

Yvonne hade koll på allt. När kräftorna var ättna stod det genast ost och kex på bordet.

Vår allt i allo John-Christer ville hylla vår kära Madame Likago än mer.

På ”Rönnerdahl” – melodin hade han diktat ett poem i tre verser. Det sjöngs och stort jubel utbröt!

Det blev skymning och sedan mörkt. Tittade man ut på piren så brann marschallerna så vacker i mörkret och speglade sig i Siljan.

Glada och nöjda gick vi hem efter att ha njutit kaffe och kaka. Redan kl 11 på söndagen såg vi igen. Städningen gick fort eftersom det var många händer. Sedan låg hon där så fin igen vår kära Likago. Hon längtade ut på Siljan men endast två roddare var villiga så hon fick börja sin vintervila.

### Sammanfattning av sommaren 2016.

Trots en nytjärad båt har intresset för rodd minskat. Båten var ute 7 gånger med 28 olika roddare. Vi får hitta på något som attraherar alla generationer, Anders har föreslagit Wi-Fi men där gick gränsen för nymodigheter och Madame Likago sa. ”Nej!”

John-Christers text "Rönnerdahl"

"Vågorna de klucka vid sjön Siljan den blå  
Skyar far på himmelen. Måsar som fla-axar

LIKAGO hon vilar uti sitt fina hus.  
Nu ska hon med stäven i böljan med brus.

Alla hennes åror de klapprar och far runt.  
Vår rorsman går i båten. I viken är det grunt

Och se så fint hon seglar och speglar sig i kalla vattnet,  
Båtturen, kära vän, börjar med LIKAGO

Båten är vid bryggan när vi alla går i.  
Sedan ut ur hamnplatsen båten vi ba-ackar.

Nu gör vi en vändning, vi stryker och ror.  
Det går ju galant och ej svårt som du tror.

Ännu ser vi botten och fiskarna som far.  
Dock inte lika många som förr i gamla dar.

Och se hon ännu flyter så gott i Siljans alla vågor.  
Kyrkbåten, gammal nu, döptes till LIKAGO.

Båten har fått vila för att ge oss ett bord.  
Runt om får vi sätta oss. Glada vi ta-ackar.

Bordet är ju dukat med muggar och fat,  
doftar så av kräftor med dryck advekat.

Tänk så många nubbar vi ännu har att ta.  
Och sedan blir det kaffe för alla som vill ha.

Men ännu finns här kräftor som ligger kvar och bara väntar.  
Festfolket alla nu, sjunger om LIKAGO"