

Likago 2017 verksamhetsberättelse

Januari 2017.

Anders B skickar in ansökan om bidrag till jordbruksverket om nytt båthustak. Funktionssamordnaren vid enheten för landsbygd och tillväxt, länsstyrelsen i Dalarnas län låter meddela följande i skrivelse daterad 2018-07-05. "För närvarande har vi ett 10-tal ansökningar där vi ännu ej påbörjat handläggningen. Vår ambition är att alla ska få ett besked innan årsskiftet" (2018-2019 bör det väl vara hoppas vi)

25 juni

Ett femtontal vuxna och barn hade trotsat det extremt lynniga vädret och slutit upp vid båthuset. Där hade Ulf Sunnanängs och Anders Blomkvist redan pumpat öst och åter pumpat, (med hjälp av Öqvist's pump) så att båten skulle bli sjövärdig. Trots att det hade hörts åskmuller på morgonen och kommit några rejäla skurar så såg vädret lite lovande ut nu. Vi gav oss ut på den för dagen mörkblå Siljan. Vi rodde mot bryggan med Anders vid styråran. Efter några hundra meter bestämde vi oss för att skyldra, då det stod några människor på stranden. Då klingade det ut över sjön de härligaste kohornstoner som genast besvarades några hundra meter bort av en lika skicklig hornblåsare. Just när sista tonen förklingat öppnade sig himlen och det började hagla våldsamt. Vi vände snabbt Likago och rodde hem. Efter denna chock fick hon komma i skydd i båthuset.

27 juni

Då det blåste för mycket fick Likago ligga kvar i båthuset.

1 juli

Klarblå himmel, stilla, varm luft, ja vad kan man önska sig mer? Jo kanske att Likago inte skulle ta in så mycket vatten. Med fyra årpar och Anders som styrman rodde vi mot bryggan. Anders ägnade mycket liten tid åt att hålla båten på rätt kurs utan desto mer tid att ösa flitigt hela tiden utom när vi gjorde en tjugisig sväng inne i hamnen vid Hjortnäs bryggan. Precis när vi skulle lägga till vid hemmabryggan kom en stark vindby och vi fick stöta oss fram till Lasse Björks brygga, sen blev det åter stilla och uppdragningen gick fint trots att vi var få.

4 juli

Tyvärr blåste det också för mycket denna vackra kväll.

8 juli

Trots hotfulla moln blev morgonturen synnerligen fin. Vi var 13 personer i båten, 10 roddare, styrman och två passagerare. Vi rodde mot vinden söderut. Anders styrde. Alla var vana roddare så när som på en nykomling. Anders var glad att åter få berätta om Mor Kerstis kyrka och tandvårkstallen. Trots den byiga vinden blev det en perfekt tilläggning och med såpa i rännen gick uppdragningen som en dans.

11 juli

Siljan var mycket stilla och vi rodde med 9 roddare och Göran Arremo vid styråran. Vi tittade på nya kyrkbåthuset i Hjortnäs. Vi skyldrade för Gustav Wasa, som dock var på för långt avstånd och svarade inte. Uppdragning av båten gick fint med hjälp av extra tillkomna.

15 juli

Strålände väder och en lätt sydlig bris, perfekt för långrodd! Endast fem personer slöt upp så slokörade gick var och en till sitt med kaffet och smörgåsarna. Det var riktigt trist tyckte Madame Likago.

18 juli

2.

Då det fanns risk för att våra värdefulla dokument skulle försvinna ner i Siljan, avhölls årsmötet på Ulfs veranda då det blåste för mycket vid båthusen. Därför bestämdes också att vi inte skulle ro. Då visste vi inte att det 45 minuter senare skulle mojna och att det skulle sitta 7 roddsugna personer vi inte hade en aning om och längta efter att komma ut på böljan. Då satt styrelsemedlemmarna hemma vid middagsborden, ajaj!

22 juli

Äntligen långrodd! Men är det inte så att långrodderna blir kortare och kortare? Något vi bör ändra till nästa gång. Vi rodde söderut i ganska frisk sydlig vind. Det var full roddarstyrka och en ung ösare, Anders styrde. Vi lade till vid Linders stenbrygga norr om sommarland. I blåsten låg Likago väldigt dåligt och till slut fick vi lägga henne parallellt med stranden. Vi satt i en liten glänta och hade riktigt skönt i solen. Då vi hade två nya roddare hade Anders det stora nöjet att berätta om Mor Kerstis kyrka och tandvårkstallen. Han föreslog oss andra att hålla för öronen, men vi lyssnade så gärna även om det inte var första gången. Vi gjorde en fin tilläggnig, men det är bekymmersamt att båten tar in så mycket vatten.

25 juli

Dagens rodd går till historien som en av de bästa. I en fullsatt båt med 14 vuxna och 3 barn styrde vi mot Hjortnäs brygga. Solen och vindarna var på mycket gott humör. Vid bryggan i skydd av vågbrytarna tog Carin o Christer fram fiolerna och bjöd på njutningsfull musik!

29 juli

Sista lördagen i juli. SMHI-prognosen har helt rätt, svag sydlig vind sol med lite moln, perfekt för rodd. Båthusets dörrar öppnades, proppen sätts för här väntas anstormning av sugna roddare. Men icke vi var ett fåtal närvarande som fick stänga dörrarna och dra ur proppen. Vi som var där hade i alla fall tur med vädret.

11 augusti

Solnedgångsturen har blivit riktigt populär. Med kort varsel samlades ett stort gäng för att uppleva solnedgången på vattnet. 14 vuxna och 3 barn tog plats i båten. Alla roddare var laddade för att ro och vi rodde söderut längre än vi rodde på långrodden. Det var en lugn vacker lagom varm kväll. Det vackraste fotot av Likago togs av Anders B. som var kvar på land med några landkrabbor, som gästade honom. Ulf S. styrde och gjorde förstås en perfekt tilläggnig i den stilla brisen. Traditionsenligt firades solnedgångsturen med en flaska bubbel. Det var verkligen en otroligt vacker sista tur för året och eftersom vi visste att träet var mycket dåligt i för och akter och hon tog in mycket vatten, så undrade vi, om det var sista turen någonsin med vår kära Likago. Blir hon bara ett underrede till en kräftfest hädanefter?

19 augusti

Likago var som vanligt vackert smyckad till den traditionella kräftfesten med sin pålagda bordskiva fylld av läckerheter. Regnet som öst ner tidigare upphörde och de kraftiga vindarna som gjort det att svårt att tända ljusen och fått servetterna att flyga iväg avtog och solen bröt fram när de 23 kräftgästerna samlades. Kräftar avnjöts och det sjöngs och frågesportades. Likago gjorde det igen, bjöd på en fin upplevelse.

Sommaren 2017, en sommar som inte inbjöd till bad men regnet visade sig ganska sällan.

Det kalla vattnet bekymrade inte Likago som var ute 8 gånger totalt 37 olika roddare varav 14 "engångsroddare". Ett resultat bättre än 2016. Men kanske sista gången i sitt liv eftersom Arne Håll, den siste kyrkbåtsbyggaren från Sollerön inspekterade rötskadan i kölen. Arne åtar sig inte jobbet att reparera. Vi får se om vi hittar på någon annan lösning så att Likago får komma ut i vattnet även nästa år. Har något tips hur vi skall fixa Likago, hör av er !!

5 november 2017

3.

Flera ur Likagos styrelse träffade båtbyggaren Mattias Falkenmark, rekommenderad av en före detta lärare på båtbyggarskolan i Stockholm. Som ett extra plus visade det sig, att Mattias är bördig från Leksand. Han undersökte båten noga och fann dessvärre fler ställen där träet var mycket dåligt. Han hade med sig sin fru, som också är båtbyggare. I vissa moment skulle han behöva ha hennes hjälp. Efter noggrant övervägande åtog han sig reparationen.

30 november 2017

Ordförande kassör och sekreterare i Likago intresseförening träffar Mattias F. för upprättande av kontrakt. Kontraktet bifogas årsberättelsen. I stora drag var innehållet i kontraktet att Mattias skall byta ut det murknade träet i båten. Arbetet skall vara klart före midsommar 2018. En maxkostnad bestämdes till 32000 kr plus moms. Med spänning väntar vi ett halvår på resultatet!