

DALA-DEMOKRATEN Måndagen den 26 juli 1943

Kyrkbåten Kersti vann den första tävlingen

Sol, färg och spänning över kapprodden med bortåt 10,000 åskådare

Den yttre ramen till årets med spänning emotsedda kapprodd med kyrkbåtar hade knappast kunnat vara bättre. En strålande sol öste värme och ljus över det sommarglada Leksand. En stor och förväntansfull publik hade mött upp för att åse den spännande tvekampen roddarlagen emellan. I den till bortåt tiotusen människor stora publik utgjorde de sockenklädda ett färggrant inslag som var en fröjd för ögat.

Tävlingen inleddes med en defileringsparad där de nio båtarna i tur och ordning rodde uppför älven mot startplatsen under det att Per Johannes i högtalarna sakkunnigt presenterade de alla. Nusnäs båten Urvädret väckte allmän beundran där den trots sina 140 år gled fram smidigt och elegant rodd av spänstiga morakarlar. Att den båten än idag hör till de snabbaste i Siljans kyrkbåtsrodd visar att den tidens båt var byggd av män som kunde sin konst, kommenterade Per Johannes, när båten snabbt gled förbi ångbåtskajen. När Rönnäs båten, 93-åriga Gubben, rodde fram visade det sig att den båten hade en extra man ombord utom roddarna och mannen vid styråran. Denna hade till uppgift att ösa. Det är ålderskrämporna som gör sig gällande, berättade Per Johannes som själv är Rönnäs pojke och har varit med om att åka i den båten till kyrkan om söndagarna. På den tiden var det kapprodd med kyrkbåtar varje söndag. Efter gudstjänsten var det hårda tag på hemvägen. Ingen ville vara sist. Nu är det meningen att de pengar som kommer in genom inträdesavgifterna vid dessa tävlingar skola användas till att reparera sådana ålderskrämpor samt att inköpa nya båtar åt byarna som saknar generösa konstnärer. När Kersti rodde fram nådde intresset sin höjdpunkt. Den av Sam Undin skänkta båten var ju dagens stora frågetecken. Skulle det stronga och vältrimmade roddarlaget från Tibble kunna ta hem segern? Det var många som var villiga att hålla en slant på dem. Ytterligare en nykomling fanns bland dagens tävlande båtar. Det var Lissmona från Hjortnäs, en liten båt med fem årpar och ett juniorlag ombord. Den båten hade tillhört Kers-Lars, Leksands siste kurbitsmålare, som länge hävdade iden om att ta upp kapprodden med kyrkbåtar. Han togs inte på allvar till att börja med, men sedan åtta år har hans idé blivit en attraktion.

De många deltagarna i årets kapprodd gjorde att man fick lov att dela upp den i två heat. I första startade Môs'n - Västanvik, Pråktig - Laksås, Lissmona - Hjortnäs, och Truga - Övermo. I andra heatet startade segeraspiranterna Kersti - Tibble, Loppa - Ullvi, Likago - Hjortnäs, Gubben - Rönnäs och Urvädret - Nusnäs (Mora).

Handicap tillämpades vilket givetvis gör att utslaget icke kan bli fullkomligt rätt men det står knappast i mänsklig förmåga att åstadkomma fullkomlig rättvisa åt roddarlagen på grund av båtarnas olikheter. Första heatet startade en minut före det andra. Detta var med avsikt beräknat så att båtarna skulle komma så nära ihop som möjligt i upploppet. Strax efter kl 4 gick även starten från Västanvik. De först startande Môs'n, Pråktig och Truga höll ganska god takt med varandra mot slutet då däremot Lissmona med sina fem årpar måste sacka efter. Andra heatets båtar tog nämligen snart märkbart in på första heatet. Slutstriden efter älven upp mot ångbåtskajen blev verkligt fascinerande. Det forsade om fören på de stora drakskeppen och farten var aktningsvärd. Kersti ledde med flera båtlängder före Likago och Urvädret. Den läckande Gubben låg sist. Ålderdomskrämporna gjorde sitt. Denna båt hade dock vunnit de tre första åren tävlingen hölls. Det var tämligen klart att Kersti skulle vinna. Varken Likago eller Urvädret hade någon chans.