

MORA TIDNING Fredagen den 7 juli 1944

## Rönnäsbornas nya kyrkbåt färdigbyggd

Hämtas om söndag av kraftiga rönnäskarlar och ros hem över Siljan  
Blir med vid årets kapprodd den 16 juli

Den tredje i raden av nya kyrkbåtar, som på kort tid kommit till Leksand, hämtas på Sollerön, där den liksom de övriga två byggts av Anders Bondesson. Det är Rönnäs nya båt, vilken av kraftiga rönnäskarlar kommer att ros över Siljans vatten, ned till byn, som ligger en mil från Leksands municipalsamhälle vid Dalälvens strand.

Att båten kommer att välkomnas, det är givet, ty det är icke var dag, som en ny kyrkbåt kommer till byn. Båten är en gåva från Falu Yllefabriks A-B i Sågmyra och utgör ett bevis för den uppskattning fabrikör Tidstrand känner för de många Rönnäsbor han haft och har i tjänst i sina fabriker.

I fråga om kyrkbåtar har Rönnäs gamla anor. Det var den by som sist av alla byar nedlade rodden till kyrkan om söndagarna, och alltjämt har byn icke mindre än fem kyrkbåtar i sin ägo. Ett par av dem är betydligt över hundra år gamla och kunna numera icke gärna tagas ut ur sina båthus. Även "Gubben", varmed Rönnäs deltagit i de årliga kapproderna har på de sista åren blivit så skröplig att en man måst sitta och ösa vatten hela tävlingen. Den hann dock med att vinna de tre första tävlingarna. Och nu vill nog Rönnäsborna åter ha ett ord med i laget vid kapprodden. Kersti och Brudpiga har fått en medtävlare, som icke låter sig avspisas utan som kommer att upptaga kampen. Båten är av samma typ som de båda andra, och har följaktligen 10 årpar och mäter 20 meter.

Redan vid 6-tiden på morgonen börjar hemrodden och vid 2-tiden på dagen räknar man med att vara hemma i Rönnäs. Invigningen förrättas av Per Johannes i närvaro av bl.a. donator och hans familj.

Den nya båtens namn torde bli Baggen eller Storgubben, Vilketdera får donator Tidstrand bestämma.