

Sturgubben från Rönnäs

Tolvtusen såg på hård strid, Grannlåt'n premiärgick fint

Hundraåriga Likago fick bara defilera

Kyrkbåtsrodden i Leksand 1949, som ägde rum för fjortonde gången, bjöd på en strålande fest för öga och öra, till glädje för de tusentals åskådare som samlats vid målområdet vid landsvägsbron. Av de åtta anmälda båtarna uteblev Vandalös, och för de övriga sju gällde det bara sekunder om vem som skulle komma först på mållinjen.

Sturgubben från Rönnäs med Axel Arvidsson som styrman försvarade fjolårssegern och kom 15 sekunder före Västanviks Brudpiga. Den nya Hjortnäsbåten Grannlåt'n med Ivar Brits vid styret belade en hedersam tredjeplacering i sitt premiärlopp och den gamla Hjortnäsbåten Likago, som vid det här laget varit med i hundra år, behövde inte skynda sig så mycket i år, utan båten bara defilerade för de många tusendena. Den hade sin gamla besättning och styrman var konstnär David Tägtström.

Evenemanget inleddes med att samtliga båtar defilerade under bron upp mot startplatsen vid Siljansnäs brygga, drygt halva milen från Leksand.

Under tiden underhölls publiken vid målområdet med musik av spelmän från Boda, Orsa, Rättvik och Leksand och dessutom berättade folkskolläraren och speakern Erik Olsson en del om kyrkbåtarna och dess historia. Vid Siljansnäs brygga där starten skulle äga rum, hade också mycket folk samlats och klockan 16 precis gick så starten. Sturgubben från Rönnäs tog omedelbart ledningen och tätt efter kom Brudpiga från Västanvik samt Nygrannen från Laknäs Farten skruvades från början upp och redan efter några minuter kunde en hastighet av hela 11 knop noteras av flottbåten Göran, som följde fältet på avstånd. Alla båtarna låg tämligen samlade utom Tibblebåten Kersti, som började sladda efter rätt betänkligt

När båtarna efter ungefär 16 å 17 minuter nått kyrkgrundet låg Sturgubben fortfarande främst efter att några minuter ha fått ge vika för Nygrannen från Laknäs, och ledde med över en båtlängd före Brudpiga och efter hängde Grannlåt'n från Hjortnäs och Övermos Ros'n. Inget var dock att göra åt Sturgubbens ledning utan under publikens jubel och hejarop sköt Rönnäsbåten som första båt i mål och försvarade därmed förra årets seger på ett ärorikt sätt. Tätt efter kom så Brudpiga och inom en halv minut var Grannlåt'n, Ros'n, Uller och Nygrannen i mål och sedan Kersti-båten, som hade halkat efter rätt betydligt, kommit i mål utbringades ett leve för roddarna. Tiden för de olika båtarna blev:

1) Sturgubben	Rönnäs	Axel Arvidsson	21,23
2) Brudpiga	Västanvik	Oscar Flygar	21,38
3) Grannlåt'n	Hjortnäs	Ivar Brits	21,39
4) Ros'n	Övermo	Erland Lindell	21,53
5) Uller	Ullvi	Karl Lilja	21,56
6) Nygrannen	Laknäs	Erik Glad	21,59
7) Kersti	Tibble	Knis Karl Aronsson	23.08

Tävlingen genomfördes på ett perfekt sätt och allt gick väl i lås. Medan båtarna var på väg upp till starten förevisades den 100-åriga kyrkbåten Likago från Hjortnäs med dess gamla besättning och styrman David Tägtström, konstnären och dalasonen.

Ett dumdrigt tilltag gjorde några personer sig skyldiga till, då de Sammilsdalngarna rodde upp framför en av båtarna, Ros'n från Övermo, och var nära att bli rammad av denna. Ingen kom dock som tur var till skada, men några dyrbara sekunder förlorades för båten.

Efteråt tågade roddarna med spelmän i täten upp till Sammilsdal, där landshövding Gustaf Andersson förrättade prisutdelningen, där 12.000 personer hurrade och tittade på, och där protestmötet mot Siljans sänkning tidigare på dagen fick en liten efterföljare.