

Leksands kyrkbåtsroddare har vädergudarnas särskilda bevägenhet, ty deras jubileumstävlan på söndagen blev en sjusårdeles solig och färggrann tillställning trots morgonens tunga skyar och bistra nordan. Vid middagstiden drogs molngardinen undan, och när det var dags att ställa upp för defileringsflödade solig värme från en nära molnfri himmel. Det var bara ett par molngubbar, som dekorativt stod över Åsledeberget. Och därmed var det upplagt för en lika strålande tävling som förr om åren. Publikerna upp gick enligt polisen till omkring 10.000 personer, som fyllde stränderna av älven -vilka blev som brokiga mattor med inslag av sockendräkterna - landsvägsbron och målplatsen.

Tävlingen samlade åtta båtar. Sedan den nära 100-åriga Skät'n från Nusen i Mora måste lämna återbud på grund av svårigheter att samla fullt roddarlag. Sedan båtar defilerat uppför älven till startplatsen kåserade folkskollärare Erik Olsson om kyrkbåtsrodd i gången tid och om tävlingarna de sist gångna tio åren. Och därtill spelades låtar och visor av tjoget spelmän från Orsa, Rättvik och Leksand, så att den tillfälliga tribunen höll på att brista. Efter det Robert Torrberg släppt iväg fältet vid Siljansnäs brygga utspann sig en mycket hård och jämn strid mellan båtar, som länge låg väl samlade. Genom kortvåg gavs rapporter från kampen på den 5,500 m. långa sträckan. Fjölårets vinnare, Brudpiga akta inte för rov att långsamt men säkert dra ifrån sina medtävlare med Sturgubben på andra plats, och när halva sträckan avverkats, framstod det som ganska klart att Västanvikslaget än en gång skulle triumfera. Vid kyrkgrundet var Brudpiga alltjämt först, och trots kraftanspanning från Rönnäslaget kunde Brudpiga under ett överväldigande bifall skära mållinjen som segrare. Men striden var lika stark mellan efterföljande båtar, och sålunda pressade sig Nygrannen från Laknäs före Vöndalös, Noret, på de sista metrarna. En särskild kraft lade Övermolaget i dagen, eftersom en bybo i försakingringen telegrafiskt meddelat, att han skänkte 1.000 kr till laget, om det kunde bärga segern. Det gick nu inte utan Ros'n kom in som fyra. Brudpigas tid är nu rekordnotering på sträckan.

Resultat:

Klass A: (Samtliga båtar har tio årpar)

Brudpiga	Västanvik	styrman Oscar Flygar	20,28 (Tiden motsvarar en fart av närmare tio knop)
Sturgubben	Rönnäs	Axel Arvidsson	20,39
Uller	Ullvi	Karl Liljas	21,02
Ros'n	Övermo	Erland Lindell	21,07
Kersti	Tibble	Knis Karl Aronsson	21,19
Nygrannen	Laknäs	Erik Glad	21,25
Vöndalös	Noret	Nils Edbäck	21,26

Klass B (sju årpar)

1) Likago	Hjortnäs	Ivar Brits	22,12
-----------	----------	------------	-------

Spelmännen ledde efter tävlingarna marschen upp till Sammilsdal, där prisutdelningen förrättades av d:r Hugo Alfven, vilken även ledde allsången. Det var första gången som d:r Alfven ledde allsång och han hade en pampig kör på många tusen personer, som med kraft och värme sjöng "Om sommaren sköna".

Vidare utdelades med anledning av att tio år förflutit sedan den första tävlan hölls förtjänstdiplom till August Berglund, Per Johannes, Knis Karl Aronsson, Erik Olsson, Oscar Flygar och Erik Edvard Larsson, vilka nedlagt ett gagnande arbete för kyrkbåtsrodden. Högtidstalet hölls av intendenten vid Nordiska museet Mats Rehnberg, och på kvällen följde spelmansstämma och folkdans på Paradplatsen.