

MORA TIDNING Måndagen den 9 augusti 1937

"Gubben" lika god som "Lika god" i kyrkbåtsrodd Stort publikintresse vid årets tävling i Leksand Rönnäs och Hjortnäs lag skuro samtidigt mållinjen

Den unika roddtävlingen mellan kyrkbåtar i Leksand, som i fjol för första gången ägde rum på initiativ av Leksands hembygdsgemenskap samlade vid premiären stora åskådarmassor, och intresset för tävlingen har minsann sedan dess inte svalnat, ty det var fullt med folk på stranden vid målplatsen, bryggan nerom prostgården, när på söndagen den andra tävlingen gick. Efter stränderna och i båtar på sjön, följde man med spänning uppgörelsen mellan de tre deltagande roddarlagen från Rönnäs, Västanvik och Hjortnäs - Sunnanäng.

Starten ägde denna gång rum från stora tallen i Grytnäs med hembygdsgemenskapens ordförande folkskollärare Per Johannes, som starter. Genast från början sköto de tre smäckra båtarna god fart. Rönnäsbåten "Gubben" med nämndeman J. Willner som rorsman och "Lika god" från Hjortnäs med konstnär David Tägtström vid styråran togo ledningen, medan "Truga" som roddes av Västanvikslaget med hr Anders Lindberg som rorsman lade sig efter. Det blev en verkligt spännande tävling mellan "Gubben" och "Lika god". Båtarna lågo jämsides ute på viken, följdes åt årtag för årtag och ställningen var orubbad, när båtarna rundade vid kyrkudden och närmade sig målet. Även över mållinjen kommo förstävorna jämsides. Måldomarna dömde "dött lopp" och man fick för året två segrande lag. Det var en stor tävling med en briljant tid. Den 2,5 km långa sträckan avverkades av segrarna på tiden 12,40. Västanvikslaget noterade en minut sämre tid, 13,40. Dess åror voro för korta. Efter tävlingen förrättade kamrer August Berglund prisutdelning vid målplatsen. Rönnäs och Hjortnäs - Sunnanäng fingo vardera en inteckning i det vackra vandringspriset, i vilket Rönnäs redan tidigare genom sin seger i fjol har en inteckning. Till samtliga lag utdelades mindre repliker av priset. Så hurrade man kraftigt för de i tävlingen deltagande roddarlagen. Samtliga tävlande voro därefter inbjudna av Hembygdsgemenskapen på kaffe i gästgivargårdens gammelstuga, varvid man under ordförandeskap av hr Per Johannes beslöt välja en organisationskommitte för dessa roddartävlingar, vilken jämte Hembygdsgemenskapens arbetsutskott kommer att tjänstgöra som tävlingsledning i fortsättningen. I komitten utsågo de deltagande lagen en medlem vardera jämte suppleant. Valda blevo hr Anders Lindberg (Oskar Flygar), Västanvik, August Persson (Magnus Öslund), Rönnäs och Erik Brits (Per Backlund), Hjortnäs - Sunnanäng. Tiden för nästa års tävling bestämdes till slutet av juli eller början av augusti.

Vandringspriset hemföres som ständig egendom när det vunnits fyra gånger oavsett ordningsföljden. Både stora priset och miniatyrerna äro tillverkade efter en idé av kamrer Aug. Berglund och utförda i gammalt oxiderat silver med blå emaljläggning. Motivet är som synes en av 14 åror framdriven kyrkbåt, inkomponerad i en dekorativ ring, och försedd med hembygdsgemenskapens märke i gult.