

Likago 2018

24 juni

Spänningen var stor och många hade samlats för att sjösätta Likago. Även journalisten Mats Rönnblad slöt upp och gjorde ett stort reportage för Dalademokraten. Det som var nytt och spännande var att Likago genomgått en omfattande reparation av kölstocken både i fören och i aktern. I en del av ett bord var också utbytt. Reparationen av båten utfördes av båtbyggaren Mattias Falkenmark, bosatt i Stockholm men uppvuxen i Leksand. Likago flöt fint men tog in en hel del vatten. Den fick nu ligga i Siljan en vecka och svälla.

1 juli

Vilket perfekt roddväder! Många kom för att ro eller åka med. Det var så många som ville ro att vi fick byta roddare under färden. Vi rodde mot Hjortnäs brygga men vädret var inte så lugnt som någon stund tidigare så vi vände ganska snart och Anders B. gjorde en perfekt tillägning trots nordanvinden.

3 juli

Många träffades vid båthuset på förmiddagen för att tjära och tätta båten på de ställen där vi upptäckt att hon tog in vatten. Kl 19 var det dags att se effekten av förmiddagens arbete. Oj va bra det blivit! Vi satte kurs rakt ut för att hälsa på Gustav Vasa. Vi skyldrade så tjusigt, men skepparen sov eller var det manne någon utsocknes vikarie, för det uppskattande tut, som vi väntade oss, uteblev. Anders fick i uppdrag att framföra vårt klagomål.

8 juli

Några flitiga entusiaster träffades en halvtimme före rodden för att försöka tvätta Likago på utsidan, där det är en del avlagringar.

Effekten blev nog ganska liten. Vi rodde med fem årpar ut på en härligt blank Siljan. Eftersom vi hade med någon oerfaren roddare gick Anders B noga igenom alla viktiga saker såsom vinkeln på årbladet och de kommandon, som används. Vi vana roddare insåg att vi besitter en kunskap, som inte är självklar. Vi rodde norrut i det härliga men lite kylslagna vädret. Likago tog in ytterst lite vatten, och när någon från land ropade och frågade om båten tog in vatten svarade Anders att den var så torr så vi måste ösa i vatten, varpå han gav order till två medföljande barnbarn till John-Charister att ösa i några skopor. Som vanligt hade vi en perfekt tillägning under Anders säkra ledning.

10 juli

Vi rodde med 4 årpar söderut. Vi lyssnade uppmärksamt, som om vi aldrig hört det, på Anders berättelse om tandvårkställen och Mor Kerstis kyrka. När vi såg Gustav Wasa rodde vi ut rakt emot den. Vi skyldrade och efter en ganska lång stund kom det ett litet svagt tut. Det var roligt med respons, om än svagt!

15 juli

Långrodd! Styrman och 12 roddare hade slutit upp med matsäckskorgar. Det var redan mycket varmt. Solen riktigt brände ute på Siljan, som låg helt blank. Vi rodde över till Hjulbäck. Vi drog upp Likago i sanden en bit, det fanns inte en krusning på sjön, så vi använde inte ens linan vi hade med. Vi lyckades hitta fin fikaplats i skuggan och hade trevlig samvaro i värmen. Carin och två vänner hade tänkt på att ta med badkläder. De tog en härlig och svalkande simtur före avfärden tillbaka. En lätt bris blåste upp och den kändes väldigt skön. På tillbakavägen skyldrade vi vid Hjortnäs brygga och också för John-Christers barnbarn. Trots att vi var så många hade vi lite problem när vi drog upp båten. En helt underbar tur kunde vi tänka tillbaka på.

17 juli

När vi kom ner till båten för årsmöte var det så varmt, att vi flyttade in årsmötet i Anders båthus. Efter sedvanliga årsmötesfrågor så hade vi en trevlig pratstund om olika möjligheter att förenkla uppdragningen. Efter årsmötet var flera förhindrade att stanna kvar och ro, men några få roddare slöt upp, tillräckligt många för att vi skulle våga oss ut. Vi försäkrade oss om hjälp att dra ut båten, och då var det avgjort. I det varma vädret var det härligt att vara ute på Siljan. Vi styrde norr ut med Göran Arremo vid styråran. Det var alldeles lugnt och vi rodde i maklig takt i riktning mot Hjortnäs brygga. Det blev en fin roddtur och en lugn tilläggning. Vi hade även denna gång problem med att något hakade i vid uppdragningen.

19 juli

Anders hade kallat till ett arbetsmöte. Vi måste undersöka problemen vid uppdragning. Vi lade Likago på sidan och fann två problem. Metallskenan hade en skarv vid fören och skenans ena änden stod ut lite. Det fanns också ett skruvhuvud, som stod ut ungefär i höjd med ankarroddarna.

22 juli

Vi ställde in rodden då vi inte hade hunnit göra något åt de två skavankerna.

23 juli

Åter blev vi kallade till arbetsmöte. John-Charter filade av skruvhuvudet och metallfogen bands provisoriskt med spännband. Vi undersökte ett ställe där det läcker in, men tyvärr var det inte möjligt att tätta det, då det var förbud att använda öppen låga även på enskild tomt på grund av extrem brandrisk.

24 juli

I det varma vädret var det för få, som orkade göra några årtag, och Likago fick ligga i båthuset.

27 juli

Solnedgångsrodden, som hade samlat många denna otroligt vackra stilla kväll gick först söderut för att roddarna riktigt skulle kunna se solnedgången medan de rodde. Himlen var gul och röd och allt var stilla. Det var utlovat månförmörkelse med så kallad blodmåne, alltså när solen jorden och månen ligger på linje. Efter solnedgången tittade vi och tittade efter månen, men vi var för tidigt ute och tyckte inte att vi kunde vänta längre. Som traditionen bjuder, firar vi alltid solnedgångsrodden med lite mousserande vin. Först när den, som skriver detta cyklade hem visade sig detta fantastiska röda ljus från den förmörkade månen på himlen.

29 juli

En söndagsförmiddag då många roddare plötsligt var upptagna på annat håll. Likago fick ligga i båthuset och torka i värmen.

31 juli

Åtta personer hade samlats vid båthuset, fyra av dem nya roddare. Då de heller inte såg särskilt muskelstarka ut bestämdes det, att det var för vanskligt att ta ut Likago. Men de nya fick en fin presentation av båten och kommer säkert tillbaka någon annan gång.

5 augusti

På grund av åska och blåst fick Likago ligga kvar i båthuset.

7 augusti

En fantastisk rodd! Vi rodde mot Hjortnäs brygga med Ulf vid styråran. När vi kommit en bit klingade de mest underbara horntoner emot oss. Kerstin Rozgoni stod nere vid vattnet och blåste en varierad hornlåt med många skicklig ornament. Vi skyltrade förstås. (forts)

När vi kom till bryggan rodde vi in och gjorde en elegant sväng bland fritidsbåtarna. Denna stilla, varma kväll med storslaget hornspel var verkligen en fin upplevelse.

12 augusti

Några slöt upp trots det kalla och blåsiga vädret. De ville säga hejdå till Likago och varandra. Alla kommer inte att vara med och äta kräftor i båthuset.

18 augusti

Likago avslutade sommaren i vanlig ordning med hedersuppdraget att vara bordsunderrede till 28 lystna kräftätare. En lyckad kväll trots blåst o småregn.

Resumé sommaren 2018

Varmast i mannaminne, sommaren 2018 började i maj med ett kort uppehåll under midsommar och fortsatte in i augusti. Nackdelen för en gammal kyrkbåt var att hon lätt torkade isär under vilopauserna i båthuset. Men med hjälp av John- Christers batteridrivna pump och en del tätning med tätningsmedlet "ettan" gick roddturerna galant. Vi var ute 8 gånger samma som sommaren 2017.

Totalt var 39 olika roddare ute varav 21 engångsroddare. Flitigaste bakom åran var Carin Wallgren som fanns med på samtliga turer tätt följd av Yvonne o Göran Arremo.

Dessvärre har vi problem med en trasig kölskena som hakar i vid uppdragning men är tillfälligt åtgärdat med ett kraftigt spännband. (Kölskenan fixade vi våren 2019)

Ett stort tack till alla som varit med på roddturerna, stöttat föreningen ekonomiskt och hjälpt till på olika sätt så att Likago åter fått känna på Siljans i år varma vatten.

